

'De maat van ons leven is zeventig jaar,
of als we heel sterk zijn tachtig.
Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg,
en snel komt het uur van vertrekken'
(uit het boek psalmen)



In gelovig vertrouwen zijn wij in gebed verenigd
bij het afscheid van

MEVROUW

Aïda MAES

weduwe van de Heer Marcel ROUSSEAU

geboren te Ronse op 1 augustus 1910
en er godvruchtig overleden op 24 januari 1995,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.



Een goede moeder en grootmoeder is van ons
heengegaan. Voor de vrienden van Ziekenzorg was
zij een graaggeziene, mededeelzame, vertrouwde fi-
guur. Zij was zo dankbaar voor de bezoeken thuis.
Op de samenkomsten trachtte zij nooit te ontbreken.

Zij was tot op haar laatste levensdag vervuld
met zorg voor haar geliefden. Zij was haar goede,
aanhankelijke dochter Annie zo nabij. Zij gaf haar

vanuit haar moederliefde steeds goede raad en was
behulpzaam zonder maat.

Voor haar lieve kleinzoon had zij een grote be-
kommernis. Zij droomde van zijn dichte en verre
toekomst : lieve Thierry, leef als een gelukkige jon-
gen temidden van de kinderen op school, wees ge-
hoorzaam en luisterbereid thuis ; ik had zo graag je
kommunie meegemaakt : van bij Onze-Lieve-Heer
zal ik verder voor u en voor mama zorg dragen.

Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak,
beschermvrouwe van ons allen,
spreek voor haar ten beste.
Breng haar thuis bij Jezus, Uw Zoon.

Mevrouw Annie ROUSSEAU, *haar dochter:*

Jongeheer Thierry PIPELERS, *haar kleinzoon:*

De families
MAES-GEENENS en ROUSSEAU-WILLEMS,

*danken U om uw gebed
en uw blijken van medeleven.*

